

**חדשנות מול ההתבדלות – עמדות אישי ציבור חרדים בנוגע להכנת
חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב במוסדות החינוך החרדי
(פוסט)**

מאיה לחמני

המרכז ללימודים אקדמיים

maya0506@gmail.com

רותי פרץ

המרכז ללימודים אקדמיים

ruthype@gmail.com

גילה לוי-עצמוני

המרכז ללימודים אקדמיים

gila_la@mla.ac.il

Innovation Vs. Segregation – Attitudes of Ultra-Orthodox Public Figures Regarding Incorporation of Telecommunications-Integrated Pedagogical Innovation in the Ultra-Orthodox Educational Institutions (Poster)

Ruthy Peretz

The College for Academic Studies

ruthype@gmail.com

Maya Lahmani

The College for Academic Studies

maya0506@gmail.com

Gila Levi-Atzman

The College for Academic Studies

gila_la@mla.ac.il

Abstract

The ultra-orthodox society in Israel is characterized by social and moral segregation from the Israeli society. Following political and social processes, a need has emerged to invigorate and upgrade the existing pedagogy by introducing more advanced educational methods, into the educational system.

This qualitative study examined the merger between segregation and innovation using half-constructed in-depth interviews, which checked the opinions of public figures from the ultra-orthodox sector regarding telecommunication-integrated pedagogical innovation in the ultra-orthodox educational institutions. Eight people holding meaningful roles in the ultra-orthodox sector participated in the study, some of them holding key roles in the ultra-orthodox supervision. All study participants define themselves as ultra-orthodox people who lead ultra-orthodox lives.

One isolationist phrase stands out from the study's findings – "Torah forbids anything new", a prevalent phrase in the ultra-orthodox society. The Rabbis are giving clear instructions against the damages caused by technology. There is a substantial difference in the structure of ultra-orthodox educational system, which is associated with gender segregation: the primary educational content in the educational institutions for boys focuses on learning the Torah. In the educational institutions for girls, there is openness to pedagogical innovation, the findings also suggest that procurement, teachers and principals training, and parents' opinions are key factors that either inhibit or support the process.

In conclusion, it can be said that the public figures, including the supervisors, understand that the use of telecommunication facilitates significant learning and contributes to experiential and powerful learning.

Keywords: ultra-orthodox sector, pedagogical innovation, segregation.

תקציר

החברה החרדית בישראל מתאפיינת בהתבדלות חברתיות, תרבותית, חינוכית וערכית ממוסדות המדינה ומשאר חלקי החברה הישראלית, מתוך רצון לשמור על עצמאות דתית וערכית ולמנוע את השפעת התרבות הישראלית חילונית עליה. ההתבדלות נעשית באמצעות הניסיון למנוע קשר בין החברה הישראלית לציבור החרדי עד למינימום האפשרי (גלאי, 2015). בכך יש השלכות גם על מערכת החינוך החרדית. ואכן, במשך השנים התלכסי התפתחות פדגוגית שהתרחשה במערכת החינוך בישראל פסחו על מערכת החינוך החרדי או הוטמעו בה רק בזרה חיליקת ואטיטית, זאת לעומת מערכת החינוך בישראל הנתונה מזו כינונה בתהליכי של שינויים ותמורה (אריאב, 2008).

בעקבות תהליכי פוליטיים וחברתיים המתרחשים בחברה החרדית, ניכרת תאוצה של תהליכי חברתיים פנימיים בתחום הבאים לידי ביטוי בפתחות, הכללה, וחיבור זהיר של החברה החרדית עם החברה הישראלית, בכך יש השלכות גם על מערכת החינוך החרדית. לאחרונה נשמיים קולות רבים המבקשים לרענן ולשדרוג את הפדגוגיה הקיימת באמצעות הכנסת שיטות חינוך מתקדמות יותר למערכת החינוך, כאשר חלקן עושים שימוש בכלים דיגיטליים עכשוויים (גלאי, 2015).

מחקר אICONI זיה בוחן את המיזוג בין ההתבדלות לחידשות, תוך שימוש בראיונות עמוקים אשר בדקו את דעתיהם של אישי ציבור מן המgor החרדי ביחס לחידשות פדגוגית מושלבת תקשוב במוסדות החינוך החרדים. במחקר נטו חלק שמונה בעלי תפקידים משמעותיים ב הציבור החרדי, חלקם בעלי תפקיד מפתח בפיקוח החרדי. כל המשתתפים במחקר מגדירים עצמם כחרדים המנהלים אורח חיים חרדי.

מן הממצאים בולט המונח הבדני הרווח בחברה החרדית השמרנית המתבדלת מזו היוסדה, 'חדש אסור מהתוורה' – התפשטות הטכנולוגיה גורמת לסתקים ופוגעת בחומרה ההתבדלות. הרבניים, בהבינם את השבר החברתי אליו מובילה כניסה הטכנולוגית, פועלים בכמה מישורים ויוצאים בקריאות והנחיות מאוד ברווחת רurma הכללית והפרטית. בנוסף, כיוון שהחינוך הוא אחד הערכים החשובים ביותר בחברה החרדית, שכן הוא מכון את הנעור גדול על התפישות ועל דרכי החשיבה המקובלות במגור, המוסדות כפופים להנהגת הרבניים ומקבלים את החלטותיהם על פי החלטות של מועצת גדיי התורה בכל נושא. מכון נובע השוני במבנה מערכת החינוך החרדי הקשור להפרדה המגדרית ולמטרות החינוכיות השונות בהקשר זה. במוסדות לבנים התוכן החינוכי העיקרי הוא לימוד תורה כשםטרה לפתח בתלמיד קשר חבר לTORAH ולמצוות ולתת לו לילם ללימוד באופן עצמאי. במוסדות לבנות לעומת זאת ישנה פתיחות לחידשות פדגוגית בשל העובדה שהחינוך החרדי רואה כמשמעותה של הבנות במטרה לעוזר לפרנסת הבית. הממצאים אף מלמדים כי הצעדים, השרות מורים, מנהלים ודעת הורים הם גורמים מרכזיים שנמצאו מעכבים או תומכים בתהליכי.

לטיכום, ניתן לומר שישנה הבנה מצד אישי הציבור ובכללם מפקחים כי התקשור מסיע במידה משמעותית ותורם למידה חיונית ועוצמתית, אלו מודעים ליתרונו הגדל שלו כערך מוסף ללמידה.

מילות מפתח: מגזר חרדי, חדשנות פדגוגית, ההתבדלות.

מקורות

- אריאב, תי' (2008). הכשרה להוראה: תמורה מצב בעולם ובארץ ומבט לעתיד. בתוכן: כפיר, ד' ואריאב, תי' (עורכות), **մասրհ հորակացը: լկրատ հաշտության մօրին մատուկներ (11-29)**. Երևան: մասրհ ու լրատ և հայագիտության մատուկներ համակարգը.
- גלאי, ר' (פברואר, 2015). **החרדים בחברה הישראלית**. Հիվանդաբանություն: մասրհ մատուկներ համակարգը.