

**התמודדות של תלמידי ביתה ה בעידן הלמידה הנינית (M-Learning)
עם טלפונים חכמים ואפליקציות GIS בתכנית לchinוך סביבתי
(מאמר קצר)**

אדייב גל
סמינר הקיבוצים
adiv.gal@smkb.ac.il

**Fifth Graders' Coping in the M-Learning Era with Smartphones &
GIS Technology in an Environmental Education Program
(Short paper)**

Adiv Gal
Kibbutzim College
adiv.gal@smkb.ac.il

Abstract

The era of M-learning, which uses smartphones, has hardly been used in elementary schools. GIS technology is also, rarely implemented in elementary schools. In this study, 5th grader students' perceptions of the use of GIS technology through smartphones were examined as part of an environmental education program designed to help preserve the Lesser Kestrel endangered species. The results show that the students provided special, valuable, critical and mature perspectives on the advantages and disadvantages of using mobile phones as part of the innovative pedagogy they apply in school. The use of the mobile phone and the new application as part of M-Learning made it easier for most students to create authentic learning, that is, learning focused on problems in the real world and included a project of relevance and interest to the learner. The process of learning through mobile phones and GIS technology, which combined the creative use of teaching methods that were not familiar to students, is focused and adapted to the learners' abilities, which offers a diagnosis and constructive guidance based on success and community. In conclusion, it can be said that 5th grade students testified that their elementary school could enter the M-Learning era by integrating mobile phones and adopt Student-centered learning approach.

Keywords: M-Learning, Geographic Information System, Elementary School, Environmental Education.

תקציר

העידה הלמידה הנינית (M-Learning) העושה שימוש בטלפונים חכמים נכנס לשימוש בעיקר בקרב תלמידים מהciteות הגבוהות וכמעט ולא מיושם בבתי הספר היסודיים. גם טכנולוגיית GIS כמעט וained מושמת בבתי ספר יסודיים. במחקר זה נבחנו תפיסותיהם של תלמידי כתות ה' את השימוש של טכנולוגיית GIS באמצעות טלפונים חכמים כחלק מתכנית לchinוך סביבתי אשר נועדה לשיער בשימורו של הבז האדום. תוצאות השאלון מלמדות שתלמידי ביתה ה' סיפקו נקודות מבט מיוחדת, ערכית, ביקורתית ובוגרת בחთיחוסותם ליתרונות וחסרונות של השימוש בטלפונים ניידים ובטכנולוגיות GIS. ניכר כי השימוש בטלפון הנינית ובאפליקציה החדשנית חלק מה-M-Learning הקלח על מרבית התלמידים ויוצרה למידה אונטנית, ככלمر למידה שהתקיימה בעייפות בעולם האמיתי וכלה פרויקט בעל רלוונטיות מענין לומד. תהליך הלמידה באמצעות הטלפונים הניידים וטכנולוגיית GIS כלל שימוש יצירתי בשיטות לימוד

שלא היו מוכנות לתלמידים, הערכה מוקדמת ומוגנת ליכולתם של הלומדים, אבחנה והדרכה מכוננת הבנויה על ההצלחה וקחילת לומדים בה קיים שיתוף ועוזרת לקידום הדדי. לsicoms, ניתן לומר שתלמידי כיתה ה' העידו שבית ספר יכול להרחב את פועלתו בעידן ה-M-Learning- T0Z שילוב הטלפונים הנידים ויצירת סביבת למידה בה התלמיד הוא במרכז.

מילות מפתח: למידה נידית, מערכת מידע גיאוגרפיה, בית ספר יסודי, חינוך סביבתי.

הקדמה

עידן הלמידה הנידית (M-Learning) בו נעשה שימוש בטלפונים נידים כחלק מתהליכי ההוראה מוכר ממשודאות חינוך רבים ולמרות זאת, ישומו בבתי ספר יסודיים אינו דבר נפוץ (Sumathi, Lakshmi, & Kundhavai, 2018) וככליל לגבי מערכת מידע גיאוגרפי (GIS) (Hong, 2015). ניכר, כי בתзи הספר היסודיים הם האחראים להיכנס לעידן ה-Leering- Leering- ושלב טכנולוגיות GIS, והסיבות לכך מגוונות. לכן, בחינת נקודת מבטם של תלמידי כיתה ה', אשר עשו שימוש בטלפונים נידים ובטכנולוגיות GIS כחלק מתכנית חינוך סביבתי לשימורו של הבז האDOM הנמצא בסביבת הכחדה, הינה חדשנית לבחינת דרכיהם לכניסת בית הספר לעידן ה-M-Learning. השימוש בין הטלפונים הנידים לטכנולוגיות GIS הוביל לשאלת המחקר הבא: מהן תפיסותיהם של תלמידי כיתה ה' לגבי השימוש בטלפונים הנידים ובטכנולוגיות GIS במסגרת בית ספרית?

methodology

הקשר המחקר

מאז 1996 עורכים תלמידי כיתות ה' בבית ספר "בזים" בצפון הארץ סקר לאיתור גגות המתאיםים לתלילות תיירות קינון לבזים אדומיים. עד שנת הלימודים תשע"ז, נערך הסקר באמצעות דפים ומפות מודפסות. בשנת הלימודים תשע"ח פותחה עבור התלמידים אפליקציה חדשה אשר אמורה להחליף את השימוש בדפים ובמפות מודפסות.

השאלון, גודל המדגם וניתוח הנתונים

המחקר התבוצע במתודולוגיה המשלבת את השיטות הכמותיות והאיקוטניות. החלק הכמותי התבוסס על שאלון שככל 30 פריטים שחולקו לשישה נושאים ובכולם נמצא מהימנות פנימית גבוהה מ-0.712-0.721. בנוסף, התבקרו 52 תלמידי כיתות ה' לענות על שתי שאלות: האם לדעתך יש צורך לעשות שימוש טלפונים נידים במהלך הלמידה? ומה התרומה של התוכנה לסקר? הניתוח האיקוטני נעשה באמצעות יצירתיות קטגוריות (Saldaña, 2009). השאלון הכמותי נחת בסטטיסטיקה תיאורית.

תוצאות

כל ארבעת ההיבטים בהם קיימת התייחסות חיובית לשימוש בטלפון הניד והאפליקציה החדשה קיבלו ציונים גבוהים (מעל 3.37). שני ההיבטים בהם קיימת התייחסות שלילית לשימוש בטלפון הניד ובאפליקציה החדשה קיבלו ציונים נמוכים (מתחת ל 1.56) (איור 1).



איור 1. ממוצע הציונים (וسطית תקן) של הנושאים אוטם בחן השאלון הכתומי

הרגשת נוחות או מהשימוש בטלפון הנייד והאפליקציה החדש

ניכר, כי השימוש בטלפונים הניידים כולל האפליקציה החדשה ושימוש-ב-GIS לא היו הפתעה עבור הילדים. אולם, הם לא הכירו ספציפית את האפליקציה, אבל נראה שהשימוש באפליקציה חדשה אינו זר להם כפי שהעידו מספר תלמידים: "כי אנחנו מכירים את כל הטכנולוגיות ממש טוב".

היבטים חיוביים או שליליים של עriticת הסקר באמצעות הטלפון הנייד והאפליקציה החדש

היבטים חיוביים

התלמידים הביעו מגוון נימוקים חיוביים הקשורים לשימוש בטלפונים החכמים. היבטים אלו כוללים: גיוון: "זה מגוון את הלמידה"; עניין: "... וכך יותר מעוניין ללמידה"; שיפור בחווית הלמידה: "הופך את חווית הלמידה לכיף יותר וכך יותר ילדים ישתתמו"; ניצול הזמן: "עם הופך את הסקר ליעיל יותר..."; נוחות: "יותר נח ופחות מעיך ומעיך לכתוב הכל בטלפון".

היבטים שליליים

חלק מהתלמידים חשו אי נוחות בכך שהיו צריכים לעשות שימוש בטלפונים ניידים של חברות: "אבל בזמננו הסקר לא היה לי את הטלפון וזה היה קצת מעכban כי כמעט כלל היה ואני חייבי ליצור להשתמש בטלפון של חברה שלי". גם את בעיות תקשורת ידעו התלמידים למן: "כי אם אין אינטרנט זה נתקע". בעיה טכנולוגיות אחרת היא אי שמירות נתונים: "בקבוצה שלי 3 בתים נמחקו והתחלהנו עוד פעם...". חוסר תמיכה טכנית היא בעיה נוספת בקרב התלמידים: "כי לי הייתה בעיה באפליקציה והמורדים לא תמיד יכולים להיות זמינים". יצירות וتسכול היהת נקודת תורפה נוספת: "אבל מתוך המון בתים שעשינו עליהם את הסקר ראיין רק שני בתים במפה וזה בזוז המון זמן". גם חשש שהטוללה של הטלפון הנייד לא תאפשר את השלמת הסקר בגל לחץ מדף קצריים עליה: "אבל בטלפון יכול להיגמר הסוללה".

מוטיבציה ללמידה

הציון הממוצע הגובה של פרמטר זה, 3.37, נתמך במצאים מהניתוח האיקוטני. אחת התלמידות מצינית: "...גיאוגרף התעניינו בחומר ... גרים יותר לרצות להצליח בחומר...". הציגות הנ"ל מעיד על המוטיבציה הגבוהה שהיתה לעriticת הסקר, ולמעשה ללמידה, כאשר בתכנית הלימודים שילבו את הטלפונים הניידים והאפליקציה החדש.

תרומת הטכנולוגיה ככלי פדגוגי

התלמידים התייחסו לכל שלבי יצירת בסיס נתונים המבוסס על טכנולוגיה. השלב הראשון הוא איסוף המידע: "יעיל יותר מכיוון שהנתנצהה נשלחת ישר למחשב". השלב השני הוא ארגון המידע: "מסדרת את המידע בצורה מחרה ונוחה". השלב האחרון כולל את הצגת הנתונים: "אפשר לארגן את הנתונים בגרף יותר מהר...". היבט פדגוגי אחרון הקשור לפיתוח תחושת מסוגלות להתמודד עם טכנולוגיות: "זה מאד מתג'ר ומאוד כיף ללמידה כי זה משחו שאחננו לא עושים בבית הספר וזה נס' עצאת מהשנה".

תרומת הטכנולוגיה לחיים והשפעת הטכנולוגיה על הסביבה

התלמידים התייחסו לתרומת הטכנולוגיה בהזונה: "למדנו להתנהג גם עם תוכנות וטכנולוגיה וזה יכול לתמוך להמשך פרויקט". גם התייחסות לעתיד קיימת: "...וזעוז בהמשך החיים". ההיבט השני מתייחס לסביבה: "יש צורך אבל לא הרבה כי כדי לייצר חשמל [אותה צורכים הטלפונים הנידים] צריך לוותם את הסביבה". בנסיבות זה קיים קשר עקיף ומשולש בין השימוש בטכנולוגיה, דרישת אנרגטיית זיהום סביבתי הנוצר בתוצאה מה צורך בייצור חשמל.

לסיכום פרק הממצאים, ניכר כי התלמידים מעריכים בצורה חיובית את השימוש בטלפון נייד ובאפליקציה החדשה, אך יחד עם זאת, הצביעו ביקורתית, וידעו גם להצביע על האתגרים בשימוש בטלפון הניד.

דיון

במחקר זה, תלמידי כיתה ה' בית ספר "הbezim" העידו שבבית ספרם, פעולה חינוכית אחת, בשעות אחר הצהרים שהתבססה על טלפונים ניידים ואפליקציה של GIS יכולה לתת מענה למגוון רחב של מטרות אשר בת ספר, בכל רחבי העולם חרטו על דגליהם כדוגמת: הקניית ידע, ערכיהם ומונומיות, יצירת המסוגלות להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים, יצירת מוטיבציה ללמידה, הקניית כלים לחינוך הבוגרים, יצירת למידה אונטנית ופיתוח חשיבה ביקורתית. התלמידים הביעו שביעות רצון מהאפשרות שנתנה להם לפעול את הטלפונים הנידים והאפליקציה שלהם של-h-GIS למטרות שມירת טבע. דווקא, הצורך להתמודד עם הטכנולוגיה הייתה אתגר ופיתחה אצלם את המסוגלות העצמית להתמודד עם טכנולוגיים חדשים גם בחינוך הבוגרים. בנוסף, בדזומה בספרות (Dias & Victor, 2017), השימוש בטלפון הניד, רק הגביר בהם את המוטיבציה ללמידה ולתרום מבחינה ערכית לפועלות השמירה על הבזים האדומיים.

עריכת הסקר בישובים בהם מתגוררים תלמידים באמצעות טלפונים ניידים מרחיבה את ההגדרה של מרחב הלמידה של התלמידים בעידן ה-M-Learning. בעידן זה, סביבת הלמידה חורגת מគותלי בית הספר ולמעשה כל סביבה בה נמצא התלמיד עם הטלפון הניד שלו יכולה להיחשך כסביבה בה מתרחשים תהליכי למידה (Dias & Victor, 2017; Sharples et al., 2007). לסקום, המחקיר תורם למידה הקאים ומחזק אותו בכך שהוא מראה כיצד תלמידים כיתה ה' יכולים לספק מידע חיווני, ערכי וborgן בונגוע לשינויים הפדגוגיים החלים בתפישת השימוש בטלפונים ניידים ככלי חינוכי וכן בשימוש בטכנולוגיה ניידת אשר יותר נפוצה ונמצאת בשימוש בקרבם.

מקורות

- Dias, L., & Victor, A. (2017). Teaching and learning with mobile devices in the 21st century digital world: Benefits and challenges. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 339–344. Retrieved from
- Hong, J. E. (2015). Geospatial technologies and geography education in a changing world, In Muñiz Solari, O., Demirci, A., & van der Schee, J.A. (Eds.), *Geospatial technologies and geography education in a changing world* (pp. 117–126). Japan, Springer.
- Saldan  , J. (2009). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. London:SAGE Publication.
- Sharples, M., Taylor, J., Vavoula, G., Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2007). A Theory of learning for the mobile age. In: Bachmair B. (ed.) *Medienbildung in neuen kulturr  umen* (pp. 87–99). Switzerland, Sage publications.

Sumathi, K., Lakshmi, N. S., & Kundhavai, M. S. (2018). Reviewing the Impact of smartphone usage on academic performance among students of higher learning. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(8), 1–7.